

Identiteit

Hier staan wij voor

De Wegwijzer is een protestants-christelijke basisschool. In lijn met de grondslag en het doel van onze vereniging geven wij op De Wegwijzer vorm aan eigentijds christelijk onderwijs. Hieronder verstaan we: leerlingen krijgen de verhalen uit de Bijbel verteld en kunnen er in het hier en nu betekenis aan geven. Leerlingen op onze school krijgen gedurende hun basisschooltijd een christelijke basis mee. Wij staan ervoor dat leerlingen Gods liefde leren kennen.

Zo geven wij vorm aan onze identiteit

In alle groepen worden de verhalen uit de Bijbel verteld. Naast verhalen uit de Bijbel vertellen, bidden wij ook in de klas met onze leerlingen. Ook zingen we christelijke liederen. Wij houden maandopeningen. De maandopening, eens per maand per bouw. Zij komen bij elkaar in de hal alwaar zij zingen, bidden en luisteren naar de verhalen die centraal staan.

Op De Wegwijzer besteden wij aandacht aan de christelijke feestdagen. Daarbij krijgen vooral Kerst en Pasen ruim aandacht. Ouders worden betrokken bij de vieringen.

Eén keer per schooljaar - in januari - organiseren we in samenspraak met de kerkelijke gemeenten uit Putten een Bijbelse themaweek. Deze themaweek wordt elk jaar afgesloten met een dienst in een van de kerken in de gemeente Putten. Leerlingen en ouders worden bij deze speciale dienst verwacht.

Personeel en identiteit

Op De Wegwijzer werken verschillende mensen. De leerkracht is identiteitsdrager en daarom wordt van elk personeelslid verwacht dat hij/zij bewust kiest voor christelijk onderwijs en de christelijke identiteit uitdraagt in het onderwijs aan de leerlingen.

Diverse teamleden zijn aangesloten bij verschillende kerkgenootschappen. Identiteit is regelmatig onderwerp van gesprek, waarbij waardering voor elkaars opvattingen centraal staat. Wij willen vanuit persoonlijke beleving ons geloof met de kinderen te delen.

Dit verwachten wij van ouders

We gaan ervan uit dat ouders die De Wegwijzer als basisschool voor hun kind kiezen ook bewust kiezen voor een christelijke basisschool. Wij verwachten van ouders dat ze daarin actief participeren en betrokkenheid tonen voor de manier waarop we als school de christelijke identiteit vormgeven.



Toelating

Wij zijn een open christelijke basisschool: iedereen die zich bij ons thuis voelt, is welkom. Daarbij is ruimte en variatie mogelijk. Ook ouders die geen of een ander geloof aanhangen, zijn welkom op onze school. Wij vragen wél respect voor onze identiteit. Evenzo hebben wij respect voor de ouders en hun kinderen, voor hun levensovertuiging, hun culturele of maatschappelijke achtergrond en hun geaardheid.