

# Identiteit

## **Hier staan wij voor**

PCB Hoef is een protestants-christelijke basisschool. In lijn met de grondslag en het doel van onze vereniging geven we op Hoef vorm aan eigentijds Christelijk onderwijs. Hieronder verstaan we: Leerlingen krijgen de verhalen uit de bijbel verteld en kunnen er in het hier en nu betekenis aan geven. Leerlingen op onze school krijgen een Christelijke basis mee gedurende hun basisschooltijd. We staan ervoor dat leerlingen Gods liefde leren kennen.

## **Zo geven wij vorm aan onze identiteit**

In alle groepen worden de verhalen uit de bijbel verteld. Daarnaast, bidden we ook met leerlingen in de klas. Ook zingen we Christelijke liederen. Als leerkrachten houden we elke maandagochtend een weekopening. Op PCB Hoef besteden we aandacht aan de Christelijke feestdagen. Daarbij krijgen vooral Kerst en Pasen ruim aandacht. Eén keer per schooljaar organiseren we in samenspraak met de kerkelijke gemeenten uit Putten een Bijbelse themaweek. Deze themaweek wordt elk jaar in januari, afgesloten met een dienst in een van de kerken in de gemeente Putten. Leerlingen en ouders worden voor deze speciale dienst uitgenodigd. Op PCB Hoef werken verschillende mensen. We verwachten dat zij bewust kiezen voor het werken op een Christelijke school. Ieder met zijn of haar eigen identiteit.

Regelmatig gesprek en respect voor elkaars opvattingen staan centraal.

We verwachten van ouders dat ze respect en betrokkenheid tonen voor de manier waarop we als school de Christelijke identiteit vormgeven.



### **Toelating**

Wij zijn een open Christelijke basisschool: Iedereen is welkom. Ook ouders die geen of een ander geloof aanhangen zijn welkom op onze school. Wij vragen wél respect voor onze identiteit. Als leerkrachten gaan wij respectvol om met ouders en hun kinderen, hun levensovertuiging, hun culturele of maatschappelijke achtergrond en hun geaardheid.